

## **Giver balance i finanserne flere fattige?**

*Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte*

Regeringen levede sidste år op til sit ansvar over for EU ved ærligt at indberette de store forventede underskud på statsfinanserne, som Finansministeriet dengang skønnede. Nu blev underskuddet i 2010 43 mia. kr. mindre end skønnet.

Det er ikke mit ærinde at gå ind i den debat, men at lægge op til en debat om regeringen på ligeså ansvarlig vis vil indberette konsekvenserne for antallet af fattige mennesker i Danmark som følge af den genopretningsaftale, som regeringen og DF indgik sidste år. Genopretningsaftalen blev indgået for at leve op til EU kravet om balance i budgetterne.

Regeringen skal sidst i april aflevere et nationalt reformprogram til EU Kommissionen med en redegørelse for, hvordan den vil opfylde målsætningerne i Europa 2020 strategien. Europa 2020-strategien er udtryk for store tanker om udviklingen af Europa frem til 2020 - tanker, der skal forene ellers ofte modsatrettede bestræbelser: økonomisk vækst, bæredygtigt miljø og social inklusion.

Strategiens håndtag er 5 sideordnede konkrete målsætninger for beskæftigelse, forskning, klimapåvirkning, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom. Målsætningen for det sidste er en reduktion på 20 mio. fattige mennesker i EU frem til 2020 fra det nuværende niveau på 80 mio. EU har opstillet 3 indikatorer for fattigdom: indkomst under 60 pct. af medianindkomsten, husstande med meget lav beskæftigelse og personer med mange afsavn. Det er de indikatorer, der skal måles på.

Den smukke ambition er, at målsætningerne skal nås samtidig med, at landenes nationale budgetter holdes i balance. Lykkes det for den danske regering at leve op til ambitionerne - altså at forene økonomisk ansvarlighed, fremme af intelligent grøn vækst og reduktion af fattigdom?

Vi ved det ikke med sikkerhed. Regeringen afleverede i november 2010 et foreløbigt reformprogram til EU Kommissionen. Regeringen har som mål at nedbringe antallet af fattige i Danmark med 22.000 personer inden 2020. Det er altså Danmarks officielle bidrag til den samlede målsætning om 20 mio. færre fattige i EU! Danmark vil bidrage med 0,1 procent af målet. Det er kun en tiendedel af vores andel af EU's befolkning! Kan Danmarks bidrag til det fælles mål være ringere? Mon det endelige måltal bliver højere?

Det mest beskæmmende er imidlertid, at regeringen i det foreløbige reformprogram ikke laver en vurdering af virkningerne af genopretningsaftalen og den øvrige økonomiske politik på målsætningen om færre fattige. Regeringen beskriver, hvordan genopretningsaftalen giver balance i økonomien på mellemlang sigt. Men intet om, at reduktionen i bl.a. børnefamilieydelsen til familier med 3 eller flere børn sender børn og deres familier ud i fattigdom. AE-

rådet har beregnet, at 6.000 flere personer skubbes ned under en fattigdomsgrænse på 50 pct. af medianindkomsten. Hvor stor er tallet med EU's grænse på 60 pct.?

Regeringen skal i slutningen af april sende det endelige reformprogram til EU. Vil regeringen i den endelige rapport beskrive virkningerne af finanspolitikken på antallet af fattige i Danmark? Altså bevæger vi os i den gale retning med flere fattige og længere væk fra det pauvre mål på 22.000 færre fattige? Det er min store frygt, men regeringen kan jo gøre os alle klogere ved at lægge beregningerne frem og tage en åben drøftelse med EU partnerne og os andre om balance i de offentlige budgetter nødvendigvis skal give flere fattige.